

Liesbeth de Wit (46)
Kreeg te horen dat ze geen kinderen kon krijgen

‘Er was niet een speciaal rouwmoment. Ik was heel verdrietig toen ik hoorde dat ik waarschijnlijk geen kinderen zou kunnen krijgen. Maar ook toen de ivf niet lukte. Toen er na de hormoonkuur maar twee eitjes geoogst konden worden en niet een bevrucht. En toen de gynaecoloog bot reageerde: maar dat wist u toch eigenlijk allemaal al? Mijn zus bood eiceldonatie aan. Dat ontroerde me. Het benaderde het meest een eigen kind. Ik zou er genetisch aan verwant zijn, zelf zwanger worden en een kind baren. Maar ook de eiceldonatie mislukte, tot twee keer toe. We hadden besloten dat we daarna zouden stoppen. Ook geen adoptie. Ik wilde niet weer in de wachtstand staan.

Mijn vriend Stef vroeg me die maand ten huwelijk. En dat was zo mooi: er zou niemand in ons leven bij komen, maar we gingen wel samen verder. Ik heb me nooit eerder zo sterk omringd gevoeld door de liefde en steun van anderen. Het jaar daarop ben ik een therapeutische praktijk begonnen. Ik dacht: ik hoef geen moeder te worden om mijn moederlijke kwaliteiten aan te wenden. Met mijn compassie, steun en luisterend oor ben ik er voor mijn cliënten. Er is mij niet alleen iets afgepakt, het heeft me ook wat gebracht.’ DVP

BEELD FRANK RUITER

